



Lektie 1

HVAD VIL BIBLEN FORTÆLLE OS?

Mens en dreng i Mellemøsten en dag passede sine geder, fandt han for fornøjelsens skyld på at kaste med sten mod en klippevæg. En sten landede i en hule og han hørte lyden af noget keramik, der gik i stykker. Hans fætre gik ind i hulen for at undersøge, hvad der var sket og fandt, at stenen havde slået en stor potte i stykker, som indeholdt en læderrulle med gamle skrifter. I de nærliggende huler fandt de mere end 400 ruller i alt. - Ved du, hvilke ruller det drejer sig om? Det er de ruller, som bliver kaldt for "Dødehavsrullerne", og de indeholder de ældste skrifter, der nogensinde er blevet fundet af Biblen.

Biblen er en ganske særlig bog! Den er blevet beskyttet af Gud igennem århundrederne og der står nogle af de mest fantastiske profetier i den. Indtil nu er hver eneste af dens forudsigelser gået i opfyldelse.

Folk har forskellige grunde til at læse Biblen. Nogen læser Biblen, fordi de gerne vil vide, hvad der vil ske i fremtiden. Nogen læser den, fordi de ønsker vejledning om, hvordan man kan leve et godt liv.

1. Hvad er hovedårsagen til, at vi bør læse Biblen? (Joh 15,15; Jer 9,22-23; Joh 17,3)

Bem.: Formålet med hele den Hellige Skrift er at lære Gud at kende. Han elsker dig, og han ønsker at være din specielle ven hele livet. Han ønsker, at du skal kende ham. Gud har lovet, at han vil hjælpe dig med at forstå hans ord, hvis du beder ham om det og beder om Helligåndens ledelse.

Har du nogensinde ønsket noget rigtig meget? Måske var det et ganske specielt stykke legetøj, du ønskede dig til jul eller fødselsdag. Og da du så fik det, hvad skete der? Blev du ved med at være lykkelig over at have fået det? Nej vel, nu var der noget andet, du mente ville gøre dig mere lykkelig.



Og ved du hvad? Sådant er det også med de voksne. De ønsker sig et nyt hus eller en ny bil. De vil have et nyt arbejde eller vil gerne giftes og når de så har fået, hvad de ønsker sig..., så er de måske stadig ikke lykkelige.

Det er som om vi alle er født med et tomrum i vores hjarter, som kun Gud kan fylde ud. Selv om vi prøver på at fylde dette tomrum med alle mulige ting, så er der ikke rigtig noget af det, der gør os lykkelige. Gud siger, at den eneste vej til virkelig lykke går gennem Ham. Han ønsker at give os glæde og fred i vores liv.

2. Hvad ønsker Jesus at give os? (Joh 14,27)

3. Hvad ønsker Jesus, at vi skal gøre? (Fil 4,6-7)

Bem.: Gud ønsker ikke, at vi hele tiden skal være bekymrede over noget. Han ønsker i stedet, at vi skal fortælle ham om vores problemer og bekymringer, så han kan hjælpe os. Han elsker at høre, hvad vi har på hjerte.

4. Hvorfor er Jesus så vigtig? (Joh 3, 16-18; 6,40; 14,6-7)

Bem.: Den eneste måde at komme i Himlen på og den eneste vej til virkelig lykke og fred i livet går gennem Jesus. Han ønsker, at du skal kende ham langt bedre end du gør nu, fordi han gerne vil have, at du skal vide, hvor meget han elsker dig og ønsker at være din helt særlige ven.

Konklusion: Biblen er en ganske særlig bog. Den er blevet bevaret af Gud gennem tiderne. Biblens hovedformål er, at vi skal lære Gud at kende som en ven. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan finde sand fred og lykke.



Kære Gud,

Jeg vil gerne lære mere om dig. Jeg beder dig om at hjælpe mig med det. Jeg vil gerne have dig som min særlige ven. Jeg vil gerne kunne dele mine tanker med dig. Hjælp mig med at forstå, hvor meget du elsker mig.

Din ven _____

A decorative border of palm trees surrounds the page. The border consists of a top row of 20 palm trees, a bottom row of 20 palm trees, and two vertical columns of 20 palm trees each on the left and right sides, forming a rectangular frame.

NØGLE TIL LEKTIE 1

Sp. 1 - At lære Jesus bedre at kende som ven

Sp. 2 - Fred

Sp. 3 - Vi skal bede til ham

Sp. 4 - Jesus er den eneste vej til frelse (Himlen)